



Protestantse Wijkgemeente  
Rotterdam-Zuid  
Vredeskerk - Breepleinkerkerk  
[www.vredeskerkrotterdam.nl](http://www.vredeskerkrotterdam.nl)

2 mei 2018

## Vredeskerk - Lede 117, 3075 HH Rotterdam

**Voor alle informatie:** Gerda den Dunnen tel.  
010-419 25 73  
e-mail: [gj.den.dunnen@hetnet.nl](mailto:gj.den.dunnen@hetnet.nl)

**Pastor:** dhr. Guus Ruijl  
tel: 06-24 22 42 53 e-mail: [ruijlguus@gmail.com](mailto:ruijlguus@gmail.com)



## Wijknieuws Vredeskerk

### Noach (Lied 163:1,2)

Zeshonderd jaar is Noach oud,  
hij bouwt een ark van goferhout  
met kamers zonder kieren  
en stallen voor de dieren:  
de os en de ezel,  
de wolf en de wezel,  
de tijger en de leeuw,  
de merel en de meeuw,  
de koekoek en de kaketoe,  
de marter en de maraboe.  
Zijn eigen sluwe gang  
gaat de slang.  
Ja, alle dieren gaan er in  
en Noachs hele huisgezin.  
God wil hen wel bewaren  
en voor de zondvloed sparen.

Van alle dieren die bestaan  
mogen er twee de ark in gaan.  
Daar komen ze gelopen,  
gevlogen en gekropen:  
de aap en de ever,  
de beer en de bever,  
de krekkel en de mier,  
de gekko en de gier,  
de kikker en de kakkerlak,  
de hamster en de huisjesslak.  
En helemaal vooraan

kraait de haan.  
Alleen de vissen gaan niet mee,  
die blijven in de grote zee.  
De vissen hebben vinnen,  
die hoeven niet naar binnen.



### **Bij de kerkdiensten**

In de periode tussen Pasen en Pinksteren lezen we naast het evangelie ook uit het boek Genesis. Het gaat daarin over de 'geschiedenis', de gang van zaken, in de geschapen wereld. Wat gebeurt daar? En vooral: wat doen de mensen die daar wonen en wat doen ze niet? Waar gaat het op aarde goed en waar gaat het mis? En hoe komt dat?

We lezen tot aan Pinksteren over Noach. Rust, vrede, troost betekent zijn naam. Via het timmeren van zijn Ark op het droge, het vastlopen op de top van de berg, het openen van de vensters voor de duif van vrede, zien we op zondag 13 mei de regenboog verschijnen. Die zondag staat niet alleen de boog in de wolken, maar ook de kerkgangers uit de Credokerk zullen dan voet aan wal zetten op het grondgebied van de Vredeskerk. De Credokerk is gesloten. Dit keer zijn ze te gast bij ons.

Op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei is er één gezamenlijke dienst in de Credokerk om 10.00 uur. Ik lees dan ook uit Genesis over opstijgen. En over hoe de Eeuwige daarvan geniet. Na afloop drinken we koffie. Doe eens anders dan anders (!) en kom Hemelvaart beginnen in de kerk.

### **Pastor-alia / wel en wee**

De **bloemen** gingen met een groet van de gemeente op 8 april naar mw. v.d. Hoek en naar Tiny de Zeeuw, 15 april kreeg mw. Otten de bloemen vanwege haar 85<sup>e</sup> verjaardag, 22 april kreeg Cor van der Lee de bloemen.

Mw. van Neuren was heel blij met de bloemen die zij met Pasen ontving.

- dhr. D.A. van den Berg zal binnenkort van Laurens Stadzicht verhuizen naar verpleeghuis 't Ronde Sant, Hugo de Groothof 1, 2984 GK in Ridderkerk. Hij komt dan in de buurt bij zijn mantelzorgers te wonen. Hij wil graag wel lid blijven van onze kerkelijke gemeente.

- mw.J.H. de Jonge-de Gier, revalideert nog steeds in Aafje Zorghotel, Maasstadweg 2, 3079 DZ Rotterdam. Laten we hopen dat er nu echt uitzicht komt op een volgende woonlocatie. Gelukkig kan ze met het mooie weer in de tuin terecht en herstelt ze voorspoedig.

Nu de zomermaanden er weer aankomen nodigen we vakantiegangers uit om een kaartje te sturen naar de thuisblijvers. Als u het naar de kerk stuurt lezen we uw groet graag voor.

Guus Ruijl

## Kerk op Zuid

Elders in dit blad leest u er meer over. Kerk op Zuid gaat met ingang van het volgende nummer verschijnen in een nieuw jasje met een nieuwe, andere inhoud, andere redactieleden en lagere frequentie.

Het doel van Kerk op Zuid nieuwe stijl is de knooppunten van de PgRZ te verbinden en om een beeld te geven van wat het betekent om christen te zijn in de multiculturele samenleving van Rotterdam-Zuid. Elke uitgave krijgt een aansprekend thema. Artikelen en interviews zullen gaan over christen zijn in Rotterdam-Zuid. Het eerste nummer, dat in de week voor Pinksteren verschijnt heeft als thema 'Vuur'.

U zult het over de post ontvangen. Het is gratis, wel wordt er jaarlijks een vrijwillige bijdrage voor gevraagd.

De huidige wijkberichten zullen er niet instaan. Daarom zal er een tweede blad worden uitgegeven. Dat nieuwe wijkblad verschijnt in de regel elke 14 dagen, het wordt thuis bezorgd net zoals KOZ nu en het kost €10,- per jaar. U krijgt in de loop van dit jaar het verzoek om een abonnement hierop te nemen.

Het blad wordt gezamenlijk uitgegeven met wijkgemeente Slinge. Alle huidige ontvangers van KOZ zullen het eerste nummer in de week voor Pinksteren ontvangen.

Op deze plaats dank ik iedereen hartelijk die zich in de afgelopen jaren heeft ingezet voor de huidige, kleurrijke KOZ. Het zal best wennen zijn.

De naam van het nieuwe wijkblad? Slinge stelde voor het 'Gaandeweg' te noemen..... Die naam is het voorlopig geworden. Maar heeft u betere/andere ideeën voor een naam? We horen het graag!

## Agenda



### Gezamenlijke broodmaaltijd

De broodmaaltijd met altijd iets extra's erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken!

De volgende keer is op **vrijdag 11 mei**. Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42.

# Open Huis

## Open Huis

Elke woensdag zijn wij weer aanwezig, dan kunt u gezellig bij ons komen zitten voor een praatje van 13.30 – 15.00 uur. Op de tweede woensdag van de maand sluiten we aan bij het Leerhuis.



## Leerhuis op woensdag 9 mei

Het leerhuis op 11 april stond in het teken van de gelijkenis van de Zoon, zoals die is opgeschreven in het evangelie van Mattheüs. Wie deed de wil van de Vader?

Op 9 mei nemen we u mee naar een gelijkenis uit het Eerste Testament. De fabel van Jotam (Richteren 9:7-16). De bomen trekken erop uit om een koning te

kiezen... Maar niemand wil... Welke boom het wordt? Weet u welkom!

Vanaf 13.30 uur staat de koffie en thee weer voor ons klaar. Van 14.00 – 15.00 uur bespreken we de bijbelse fabel. Hartelijk welkom!

Fokje Wierdsma en Guus Ruijl



## Klassiek op Zuid zondag 27 mei 11.45 uur

Een muzikale groet met grootse klanken! De eerste Serenade van Brahms in een versie voor maar liefst vijf blazers en vijf strijkers. Een overweldigend slot van dit seizoen.

Vanaf 11.15 uur inloop met koffie/thee. Aanvang concert 11.45 uur. **Van harte welkom!**

Klassiek op Zuid bestaat uit een groep mensen met een passie voor muziek maken en een speciale band met Rotterdam-Zuid. De meeste leden van Klassiek op Zuid wonen in Rotterdam-Zuid, anderen hebben er lang gewoond of werken er.



## Wijkpastoraat Bloemhof in Welkomcentrum De Put

### Cateringgroep De Sprankeling

Gelukkig wordt het geluid dat mensen die al heel lang van een bijstandsuitkering leven lui zijn, tegenwoordig niet meer zo vaak gehoord als tien jaar geleden. Van de vrouwen die samen cateringgroep de Sprankeling vormen bij Wijkpastoraat Bloemhof

kun je dat zeer beslist niet zeggen. In de afgelopen tijd hebben deze vrouwen samen op

verschillende grote en kleinere bijeenkomsten mensen blij gemaakt met hun heerlijke hapjes of met hun verzorgde lunch.

De vrouwen vullen elkaar uitstekend aan en zijn trots op de lekkere hapjes uit hun eigen cultuur. Tegelijk vinden ze het heerlijk om te leren van elkaar en samen nieuwe hapjes uit te proberen. Door de opdrachten in andere delen van de stad, komen ze op plaatsen waar ze nog nooit eerder geweest zijn. Ze horen wat andere vrouwen belangrijk vinden, zoals vrouwen die in de politiek werken of een advocatenkantoor hebben en hoe hún leven er dagelijks uit ziet.

Iedere keer weer zijn ze verrast en vol verhalen over wat ze gehoord hebben én vooral over hoe zij zelf gewaardeerd zijn om wat zij kunnen. Vol trots maken zij dan ook foto's van de heerlijke hapjes die zij gemaakt hebben. Behalve smaakvol en gezond, ook nog eens leuk om te zien. Wie hen de hapjes ziet presenteren aan alle gasten, zoals kort geleden nog op de avond bij het afscheid van de gebiedscommissie van Feijenoord, die ziet hen stralen. Nee, lui is wel het laatste wat iemand van hen zou kunnen zeggen. Vrouwen die met recht zeggen: 'Wij zijn trots op onszelf en op elkaar geworden'.

Sommige van deze vrouwen willen graag gerechten leren koken die uit de Nederlandse keuken zijn. Daarom gaan zij nu meekoken bij eetgroep De Vriendenkring die op woensdag in De Put eet, om het zo al doende te leren en tegelijk de kooksters van de Vriendenkring te komen versterken.



### **Verwendag voor ouderen**

Op 28 april, de dag na Koningsdag, is er voor de tweede keer een Verwendag voor Ouderen. Vanwege het grote succes van vorig jaar en de grote vraag onder bewoners, is de groep die dit evenement voorbereidt weer met veel plezier aan de slag gegaan om er een prachtige dag van te maken. Opnieuw is gekozen voor de locatie Welkomcentrum De Put in Bloemhof.

Het programma laat activiteiten zien die heel goed aansluiten op de situatie van ouderen. Zoals een behandeling van de voeten door een pedicure. Iets waar niet iedere oudere meer aan denkt of geld voor heeft. Of een gratis knipbeurt bij de kapper. Daarnaast ook stoelengymnastiek, handmassage, tai-chi, gezelschaps- en behendigheidsspellen en natuurlijk ook een heerlijke soep met broodjes. Eigenlijk is het een dag met een simpele opzet. Het bijzondere is dat er mensen van allerlei culturele groepen door elkaar zitten en meedoen met elkaar. Vorig jaar zo'n honderd mannen en vrouwen. Wat het ook bijzonder maakt is de voorbereidingsgroep. De groep bestaat ook uit vrouwen van verschillende culturen die op een bijzonder prettige manier met elkaar samen werken. Toen een paar weken geleden burgemeester Aboutaleb weer een openbare vergadering in Bloemhof hield, werd het voorbeeld van de soepele, gezellige samenwerking van deze voorbereidingsgroep bijzonder geprezen. Op die manier geeft samenwerking veel plezier en dat straalt af op de gasten die zich heerlijk willen laten verwennen op die dag. Als deze kerkbode verschijnt is de Verwendag al geweest. Mocht u de dag gemist hebben, let dan op de aankondiging van de volgende. Dit plezier willen we niemand onthouden.

Fokje Wierdsma



Er komt ook dit jaar weer een boottocht! De boottocht vorig jaar is zo goed befallen dat we die dit jaar graag herhalen. Het toekomstteam en de kerkenraad hebben in samenwerking met Slinge weer een datum vastgesteld. Het wordt 29 augustus, de laatste woensdag van de maand.

Vanaf september 2018 gaan we één keer per maand een gezamenlijke dienst houden in de Credokerk. We zijn er dan niet te gast, maar het zijn kerkdiensten van beide preekplaatsen samen. Om dat zo goed mogelijk te laten verlopen, gebruikmakend van alle talenten die we hebben, is er een overleg- en kennismakingmoment van alle betrokkenen bij de kerkdiensten, zoals koster, koffieschenkers, ambtsdragers, diakenen, en ouderlingen. Uitnodigingen worden verspreid, maar wie wil komen is van harte welkom. Voorlopig is als datum geprikt dinsdagmorgen 12 juni om 10.00 uur in de Credokerk. Het gaat om het elkaar beter leren kennen en het uitwisselen van werkervaring.

### **Ruijbericht**



In mijn vakantie las ik het boek 'De Vliegeraar', geschreven door Khaled Hosseini. Het gaat over twee kinderen die opgroeien in Afghanistan in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Door het hele boek heen lees je wat er gebeurt als het hek van de dam gaat in een samenleving. Als macht, leugen en verraad bezit neemt van mensen. Dan worden vrouwen en kinderen verkracht. En worden mensen gezien als iets dat je in bezit kunt nemen. Het boek ontroerde mij, omdat je ziet hoe mensen op een reusachtige manier doen wat God precies niet wil..... Al lezend voel je je hopeloos klein worden. Is dit onze wereld?

De komende periode vieren we Koningsdag en we herdenken en vieren op 4 en 5 mei onze vrijheid. Wie de zin daarvan ontgaat, adviseer ik dit boek te lezen. Ik wens u goede dagen toe.

Guus Ruijl

## **De vlieger**

Vlieger, vlieger, rode vlieger,  
voor wie ga je op de vlucht?  
Verder, verder altijd verder  
door de blauwe zomerlucht.

Hoger ga je dan de vogels,  
hoger dan die vliegmachien,  
hoger dan de hoogste wolken  
tot geen mens je meer kan zien.

'k Wou dat iemand mij eens even  
op kon laten aan een touw,  
om daar boven rond te zweven  
en te schommelen naast jou.

Maar ik heb helaas geen vleugels  
en geen jas van rood papier  
waar je in omhoog kunt vliegen.  
Ach, daarom blijf ik maar hier.

-----  
Mies Bouhuys uit: 'Lees maar lang en wees gelukkig', 2014.

